

Sara Ingo

Från: Pebbles Karlsson Ambrose <pebbles@comhem.se>
Skickat: den 29 april 2013 05:27
Till: KFF
Ämne: Stipendieansökan

SALA KOMMUN Kultur & Fritid	
Ink. 2013 -04- 29	
Diariernr	2013/9 6

Hej!

Jag vill gärna söka det fina naturstipendiet och spendera en månad i sommar vid Sala silvergruva. Jag heter Pebbles Karlsson Ambrose och är 43 år och är författare. Jag har en dotter som är 19 år som tänker spendera sommaren i Italien. Jag är sjukpensionär och har liten möjlighet att ha råd att resa bort en hel månad själv så här så jag skulle tycka det skulle kännas jättelyxigt att få spendera en hel sommarmånad hos er. Jag bor mitt i en Stockholmsförort och drömmer om landet på sommaren. Vilken månad spelar ingen roll ☺

Jag lider av psykisk ohälsa och har skrivit boken "Jag vet inte var psykos kommer ifrån. Om att insjukna i och leva med en psykosjukdom." på Ordberoende förlag. Boken har fått fina recensioner av brukarorganisationer, media, pion.se (sjukhusbibliotek) och Biblioteksstjänst. Jag har börjat hålla föredrag på bibliotek och för Socialtjänster och håller gärna ett offentligt föredrag om att skriva och/eller att leva med en diagnos. Kanske vill ni göra något i samarbete med psykiatri och/eller Socialtjänsten i Sala?

Jag är medlem i Sveriges författarförbund och Författarcentrum:

http://forfattarcentrum.se/forfattarformidling/forfattare/2778/Pebbles_Karlsson_Ambrose

Boken har en gillasida på Facebook:

<https://www.facebook.com/JagVetInteVarPsykosKommerIfran?ref=hl>

Jag har tidigare gett ut en science fiction-bok som heter Bergsstjärnan, men den är slut på förlaget. Jag tänkte att om jag får vara i stugan ska jag redigera hela det manuset på nytt innan den får komma ut i ny upplaga på nytt förlag. Den är inte lika slipad i språket och jag skulle gärna vilja åka bort för att göra det. Det är så lätt att bli distraherad av allt annat här hemma.

Jag håller också på med tredje manus, men det ska få vila lite nu. Allt går väldigt långsamt i min bubbla, eftersom skrivandet är på en hobbynivå, men dock livsviktigt för mig. Jag blir väldigt glad om ni vill stötta mig i mina drömmar. Det skulle också vara lite roligt att få ta med min mamma på det här kanske någon av veckorna. Hon har precis blivit ålderspensionär och har inte heller en stor budget för semestrar och skulle också det skulle vara jätteroligt att komma bort från stan lite ☺. Hon stöttar mig så mycket när jag är sjuk och jag blir så glad när jag kan göra något för henne!

Och naturligtvis vill jag ju gärna se lite av Sala och besöka gruvan ☺

Med vänlig hälsning Pebbles